

## Myrna op bezoek in de abdij...

Wie is Myrna?



Een vrouw uit Damascus (Syrië) in het woelige Midden-Oosten. Zij woont in een bescheiden wijk, Soufanieh geheten, juist buiten de muren ten Noorden van de stad nabij de Thomaspoort. In een oud Arabisch huis van deze wijk woont het gezin Nazzour. Myrna is katholiek, haar man orthodox.

In dit huis begon het ... in de ochtend van zaterdag 27 november 1982 vloeide er plotseling olie uit een kleine reproductie (een prentje van 6x8cm) van de icoon van O.L.Vrouw van Kazan (Maria met het Kind Jezus).



Eigenlijk was er al een zekere olie uit de handen van Myrna gekomen toen ze op 22 november '82 bij de zus van haar man was komen bidden die ziek te bed lag. De olie kwam terug uit haar handen op donderdag 25 november toen ze bad bij haar moeder die ziek was. Op het vragen van haar schoonzus en haar moeder, legde Myrna haar handen op de pijnlijke zieke plaatsen van hun lichaam en aanslonds verdween de pijn en waren ze hersteld.

Tijdens het "uitzweeten" van olie op de kleine icoon van Maria vanaf 27 november oordeelde een zeker Nicolas, Grieks-orthodox, dat de patriarch 20

hiervan op de hoogte moest worden gebracht. Onmiddellijk kwam Mgr. Boulos Pandé, vicaris-generaal van het patriarchaat, samen met twee jonge priesters.

Bij het zien daarvan, verzamelde zich al vlug een hele groep mensen, vanuit verschillende motieven en confessies. Maar men begon allemaal intens te bidden.

Hoe verliep het verder?

Eerst kwamen heel wat mensen uit Damascus kijken naar dit wondere fenomeen.

Daarna breidde de bekendheid ervan zich verder uit totdat het vandaag de dag haast over heel de wereld bekend is geraakt. De olie bleef vloeien uit de icoon en zelfs kwam er olie op wel 100 reproducties van de originele afbeelding van O.L.Vrouw van Kazan, die de mensen nu begonnen "O.L.Vrouw van Soufanieh" te noemen, daar de Moeder Gods a.h.w. haar intrek had genomen in deze wijk.

Vanaf 28 oktober 1983 begon olie te komen uit het gezicht, de hals en de handen van Myrna terwijl ze "afwezig" bleef voor wat rond haar gebeurde: ze was namelijk in extase. Op 31 mei 1984 – Hemelvaartdag – kwam tijdens de extase olie uit haar ogen. Sedert er olie uit de ogen komt tijdens bepaalde extases, is het duidelijk geworden dat tijdens deze extases Jezus haar verschijnt.

Deze olie werd in verschillende laboratoria onderzocht in Damascus, in Duitsland, in Frankrijk (Parijs) en in Rome. In sommige laboratoria wist men niet waar de olie vandaan kwam, maar de uitslag van alle laboratoria-onderzoeken gaf hetzelfde resultaat:

100% zuivere olijsolie.



Heeft Soufanieh een boodschap?

De hemelmoeder verschijnt haar ook – het gaat ook rond Haar beeltenis – en natuurlijk roept ze op tot gebed en bekering. Maar vooral roept zij op tot eenheid. Vooral gaat het vooreerst om de eenheid van de christenen. Hier in de geval te beginnen tussen katholieken en orthodoxen. Het ligt voor de hand. Ook is het een appel voor alle verdeelde en rivaliserende groepen in het Midden-Oosten. En ten slotte geldt het voor heel de christenheid en voor de eenheid en de vrede van de wereld.

Wanneer komt Myrna?

Zij onderneemt binnenkort een "evangelisatereis" doorheen Duitsland, België, Frankrijk en Oostenrijk. Zij wordt begeleid door Mgr. Dr. A.Th.Khoury uit Libanon, die professor theologie is aan de universiteit van Münster (Duitsland).

Zij komen naar onze gemeenschap in de abdij op **ZONDAG 21 september 2008** in de abdijkerk.

- om 15u: rozenkransgebed
- om 15.30: eucharistieviering
- om 16.30: conferentie door Mgr. Khoury en getuigenis door Myrna. Alles wordt vertaald.

Het is een unieke gebeurtenis deze zienster en haar geestelijke begeleider te mogen ontmoeten, vooral omdat zij een boodschap moet verspreiden die de christelijke kerken oproept tot hereniging. Het is vooral Maria, de Moeder van de Kerk, die deze missie volbrengt tijdens de verschijningen aan Myrna. Ook Jezus zelf zal deze boodschap aan Myrna brengen opdat zijn Kerk opnieuw het getuigenis van eenheid zou geven aan deze wereld.

Laten wij nooit ophouden voor deze intentie te bidden zodat geen verkeerd soort oecumenisme ons zou misleiden daar het niet echt één maakt, maar wij werkelijk één zouden worden in het geloof en in de zichtbare Kerk op aarde.





BID  
PRIETZ  
BETE



BID PRIETZ BETE  
P

BID PRIETZ BETE  
P

BID PRIETZ BETE  
P

INGANG ABDIJ NR.84 →

KERK - DIET →

KRAAIKAPEL →

MUSEUM →

HEMD Z. NAAD →

GODELIEVE ZAAL →





































